

KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 5 AUGUSTUS 2024 – WIJKBERICHTEN HOLY

Deze Onderweg is voor de komende 3 weken, dus daarom een opsomming van de diensten de komende 3 zondagen: **zondag 11 augustus** zal Ds. Hugo Habekotté voorgaan in de dienst. De week erop, **zondag 18 augustus**, mag ik uw voorganger zijn en op **zondag 25 augustus** bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het Kerkterras. Meer hierover vindt u elders in deze Onderweg.

Ik wens u alvast goede vieringen toe.

André Betsema

Kerkterras

Zondag 25 augustus is er het jaarlijkse kerkterras. U en jij bent van harte welkom op het terrein van het Zomerterras in het Oranjepark. Voor het klaarzetten van de stoelen op zondagmorgen kunnen we nog wel wat handen gebruiken. In de hal van de kerk liggen lijsten waarop u en jij kunt aangeven om te helpen bij het klaarzetten en opruimen.

Graag tot ziens bij het Kerkterras.

ds. Hugo M. Habekotté

Weer voorbij!



Na drie weken zit ons ‘Rondje Nederland’ er weer op. En wat kun je dan verwachten? Laat ik beginnen met de verschillende soorten weertypes. We hebben ze allemaal gehad en gelukkig in de goede volgorde. Regen, harde wind om daarna steeds vaker de zon te zien stralen. En wat heeft ons land dan veel te bieden. Zelf denk ik terug aan de West-Friese Folklore in Schagen. Een niet aflatende stroom van klederdracht en koetsen die rond de kerk trekt. Het kinderkoor dat dansend en zingend liedjes uit de oude doos ten gehore brengt als ‘Mooi, letje Fietje trek je baljurk aan [...]’. Als tegenhanger van alle drukte de oorverdovende stilte, de rust en de prachtige natuur van het eiland Vlieland waar we een paar dagen op het uiterste puntje hebben doorgebracht. Het prachtige strand waar je jezelf even helemaal alleen waant. Vervolgens Hellendoorn. In de plaatselijk supermarkt loop ik mijn collega van Wassenaar letterlijk tegen het lijf. Maar dan slaat de twijfel toe, want is hij nu wel of niet. Later deel ik mijn weifeling via een mailbericht en blijkt, ook hij heeft getwijfeld. We kunnen er beiden de lol van inzien. Tot slot Slenaken in Limburg tegen de Belgische

grens. We ontmoeten hier onze vrienden. Hun kampeerplek is letterlijk op de grens van Nederland en België. De laatste week zijn we weer thuis en maken korte uitstapjes. We huren een sloep op de Kaagse Plas en fietsen naar Den Briel en Oostvoorne. Maar nu is het toch echt voorbij en vragen andere dingen onze aandacht. Met nieuwe energie kijk ik uit naar de komende tijd. Naast het gewone kerkenwerk staat in mijn agenda voor begin oktober een ontmoeting met Hongaarse collega’s in Transsylvanië (Roemenië). Ontvang allen een hartelijke groet,

Hugo en Anja Habekotté

Inspiratiemaaltijd nr. 2 verplaatst naar donderdag 5 september

In de vorige editie van Onderweg heeft u kunnen lezen over de tweede inspiratiemaaltijd. Die vindt echter niet zoals aangegeven op 6 september plaats, maar op donderdag 5 september van 17.30 tot 19.30 uur. De eerste maaltijd vond plaats op 11 juni. We kozen voor een maaltijd, omdat zoals Petra Nijboer aangaf in haar preek op zondag 21 juli, daar het met elkaar delen in de gemeente tot uitdrukking komt. Door met elkaar te eten en van gedachten te wisselen hopen we de invulling van pastoraat maar ook diaconaat een nieuwe impuls te geven. De kern is daarbij dat elk gemeentelid elkaars aanspreekpunt moet kunnen zijn. Binnen de voorbereidingsgroep zijn de voorbereidingen in volle gang. In de volgende Onderweg en in Holy Actueel hopen we u verder te informeren.

Namens de voorbereidingsgroep,

Pieter Wapenaar

Wij gedenken Adrianus Rozendaal (Albertine Agneslaan 62, overleden op 9 juli, 85 jaar). Geboren in Strijen groeide hij op in een boerengezin. Hij trouwde met Ien en samen kregen ze twee kinderen. Hij werkte bij Unilever tot zijn pensioen in 1999.

Ad was een zachtaardige, vriendelijke man die mild was en zorgvuldig als hij zijn mening gaf. Hij was een familiemens en voor zijn eigen gezin was hij trouw, betrouwbaar en zorgzaam. Hij was een man van weinig woorden. Integer, precies en stipt was hij. Lang bleef hij gezond, zelfstandig en actief. Velen zagen hem met regelmaat fietsen. Zijn leven lang was hij betrokken bij de kerk waar hij veel vrijwilligerswerk voor deed. Hij was o.a. kerkenraadslid en scriba van de Algemene Kerkenraad.

De laatste jaren had hij het moeilijk met zijn afnemende gezondheid en het inleveren dat daarmee gepaard ging. Na de eerste schrik van de onverwachte diagnose, berustte hij. Het was goed zo. Zijn geest wilde meer dan zijn lichaam kon, hij was moe. Ien en de kinderen konden op waardevolle wijze afscheid nemen en hij is in alle rust overleden. Op dinsdag 16 juli namen we afscheid van Ad in het kerkcentrum. Na de dienst is Ad begraven op begraafplaats Holy. We denken aan zijn vrouw Ien, de kinderen en iedereen die Ad mist. Dat zij zich gedragen mogen weten door De Nabije en door mensen.

Petra Nijboer